

# Wat wij kunnen leren van economen die (bijna) niemand meer leest



<b>Auteur:</b>	Irene van Staveren
<b>Bladzijden:</b>	264 pp.
<b>Genre:</b>	Management, Economie & Communicatie
<b>Verschenen:</b>	15-02-2016
<b>ISBN:</b>	9789089538710
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Boom

[Wat wij kunnen leren van economen die \(bijna\) niemand meer leest.pdf](#)

[Wat wij kunnen leren van economen die \(bijna\) niemand meer leest.epub](#)

Na de Koude Oorlog leek de enige relevante theorie om de economie te begrijpen en te beïnvloeden de neoklassieke. Economen die anders dachten, werden afgedaan als naïef, of nog erger, als dom.

De financiële crisis heeft op pijnlijke wijze laten zien dat deze beperkte blik onterecht is en zelfs veel schade kan toebrengen. Irene van Staveren pleit daarom voor een pluralistische benadering van de economie. Van Staveren presenteert in dit boek enkele belangrijke inzichten van tien 'vergeten' economen, gekoppeld aan problemen die aan het licht kwamen bij de recente financiële crisis. Deze inzichten helpen om te begrijpen wat er fout ging en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen.

Van Staveren laat zien dat we geen nieuwe economische theorieën nodig hebben, omdat bestaande theorieën voldoende oplossingen bieden voor onze economische uitdagingen.