

Boeken van de troost



Auteur:	Erwin Mortier
Bladzijden:	688 pp.
Genre:	Literaire fictie
Verschenen:	06-11-2018
ISBN:	9789403137407
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Bezige Bij, De

[Boeken van de troost.pdf](#)

[Boeken van de troost.epub](#)

Tien jaar geleden schreef Erwin Mortier de bekroonde roman *Godenslaap*, gevolgd door *De Spiegelingen*.

Hélène, het hoofdpersonage uit *Godenslaap*, en haar broer Edgard, uit *De Spiegelingen*, hebben beiden hun hart aan dezelfde man verloren, en hij aan hen. Voor het eerst komt deze man nu zelf aan het woord, in de brieven die hij aan zijn twee geliefden heeft geschreven. *Boeken van de troost* is de ontmoeting tussen twee romans over levens die door de Grote Oorlog voorgoed met elkaar vervlochten raken, maar vooral neemt Erwin Mortier ons mee in een sensitieve en sensuele wereld die van alle tijden is, en die hij op sublieme wijze voelbaar maakt.