

Er zijn grenzen



Auteur:	Jeroen Akkermans
Bladzijden:	272 pp.
Genre:	Literaire non-fictie
Verschenen:	01-01-2009
ISBN:	9789046804223
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Nieuw Amsterdam

[Er zijn grenzen.pdf](#)

[Er zijn grenzen.epub](#)

Jeroen Akkermans, correspondent voor RTL Nieuws, doet al twintig jaar verslag aan de grenzen van Europa.

In zijn boek toetst hij het spanningsveld tussen de theorie en de praktijk van Europa aan de hand van gesprekken met mensen die hij onderweg heeft ontmoet. Het zijn verhalen tussen de talloze EU-regels door. Hij gaat overal op af: de disco's tijdens NAVO-bombardementen in Belgrado, de bejaarden in een Duitse gevangenis, de vuilnisbak waarin Slowaakse EU-burgers leven, de Pools-Duitse grenspost vlak voor de opheffing. Dé Europeaan bestaat niet: Europa door de ogen van correspondent Jeroen Akkermans. Akkermans heeft verschillende correspondentenposten bemand en heeft vanuit uiteenlopende invalshoeken verslag gedaan van het functioneren van de Europese Unie. De euforie en de lethargie, de bewondering en de afkeer ten aanzien van de Unie wisselen elkaar in dit boek in hoog tempo af. Op subtiele wijze krijgt de lezer in 'Er zijn grenzen' een beeld van de kracht en de onmacht van Europa, waarbij de correspondent met de nodige zelfspot ook zijn eigen grenzen durft te duiden.