

# De kleine Huizinga

<b>Auteur:</b>	Willem Otterspeer
<b>Bladzijden:</b>	96 pp.
<b>Genre:</b>	Geschiedenis
<b>ISBN:</b>	9789045038681
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Atlas Contact



Willem Otterspeer

atlas contact

[De kleine Huizinga.pdf](#)

[De kleine Huizinga.epub](#)

Johan Huizinga (1872-1945) is zonder concurrentie de beroemdste Nederlandse historicus. Hij is tegelijk ook onnavolgbaar en vaak niet goed begrepen. Er is ook niet zo gemakkelijk samenhang in zijn werk te ontdekken. Zijn bekendste boeken, *Herfsttij der Middeleeuwen* (1919), *Erasmus* (1924), *In de schaduwen van morgen* (1935) en *Homo ludens* (1938) laten achtereenvolgens een historicus, een biograaf, een cultuurcriticus en een antropoloog aan het woord. Toch is die samenhang er wel, misschien wel groter dan bij welke andere historicus ook. Maar om die te ontdekken moet men Huizinga niet als historicus lezen maar als schrijver. Zijn schrijverschap maakte dat hij onze enige reële kanshebber op de Nobelprijs was en dat hij nog steeds gelezen wordt. In dit kleine boekje probeert Willem Otterspeer na te gaan, wat Huizinga tot een echte schrijver maakt, waarom *Herfsttij der Middeleeuwen* zo'n fascinerend boek is en waarom het raadsel van Huizinga tegelijk het raadsel van het lezen en het leven is.