

# Voor het vergeten



<b>Auteur:</b>	Peter Verhelst
<b>Bladzijden:</b>	336 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Verschenen:</b>	16-04-2018
<b>ISBN:</b>	9789403105208
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Bezige Bij, De

[Voor het vergeten.pdf](#)

[Voor het vergeten.epub](#)

Totaal onverwacht overlijdt de moeder van Peter Verhelst. Hij is getuige van de rouw van zijn vader en probeert daarbij ook zelf een weg te vinden in een proces vol rauw-realistische, mythische, zintuiglijke, essayistische en poëtische verhalen. Haast krampachtig graaft hij naar herinneringen. Tegelijk opent Verhelst op volstrekt originele wijze nieuwe werelden waarin edelherten, vissen, kunstwerken, witte katten en Japanse tuinenhuizen. Voor het vergeten is geen moederboek, en ook geen boek over de dood, maar een hartstochtelijke ode aan ons hakkelende, tastende verzet tegen betekenisloosheid en verdriet.

Verhelst probeert met handen en voeten iets vitaals te scheppen. Iets wat we ons blijvend kunnen herinneren. Om eindelijk te kunnen vergeten.