

# Paddenstoelengeluk



<b>Auteur:</b>	Rob Chrispijn
<b>Bladzijden:</b>	248 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire non-fictie
<b>Verschenen:</b>	09-10-2018
<b>ISBN:</b>	9789038806143
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Nijgh & Van Ditmar

[Paddenstoelengeluk.pdf](#)

[Paddenstoelengeluk.epub](#)

Paddenstoelen hebben iets geheimzinnigs. Alleen al hun vermogen om schijnbaar vanuit het niets in één nacht boven de grond te komen gaf paddenstoelen in de middeleeuwen een slechte naam. Zoiets moest wel het werk van de duivel zijn. Dit bijgeloof vinden we nog terug in sommige paddenstoelennamen, zoals Duivelsbroodrussula en Gewone heksenboleet. Van recenter datum is de interesse in paddo's ofwel trippaddenstoelen, waarvan sommige soorten ook in de vrije natuur te vinden zijn.

Paddenstoelenliefhebber Rob Chrispijn houdt zich al dertig jaar bezig met deze fascinerende levensvormen. Want wat zijn paddenstoelen eigenlijk precies? Wat doen ze en waar kun je ze vinden? Bij zijn zoektocht naar bijzondere soorten moet hij soms halsbrekende toeren uithalen. Daar weet hij met veel smaak over te vertellen. En we komen te weten hoe nuttig, lekker, giftig en geestverruimend paddenstoelen kunnen zijn, en dat paddenstoelen fungeren als 'waarzeggers van het bos', omdat ze laten zien hoe het er voor staat met de natuur in Nederland.