

# Nederland beter



<b>Auteur:</b>	R. Lancee
<b>Bladzijden:</b>	252 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire non-fictie
<b>Verschenen:</b>	09-09-2006
<b>ISBN:</b>	9789059111752
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Aspekt B.V., Uitgeverij

[Nederland beter.pdf](#)

[Nederland beter.epub](#)

In Nederland Beter legt René Lancee, die eerder de nachtmerrie was van het Nederlandse justitieapparaat, ditmaal de vinger op een andere zere plek in onze samenleving: de ambtenarendictatuur! Een dictatuur waar zo snel mogelijk de bezem door moet. Aan de hand van feiten en sprekende voorbeelden voert hij de lezer door de wereld van politiek en bestuur waar hebzucht, vriendjespolitiek en wanbeleid beslist geen uitzondering zijn. Hierbij wordt niemand gespaard en geen enkele confrontatie uit de weg gegaan. Hij laat o.a. zien dat politiezorg en veiligheid in ons land een farce zijn, dat de Overheid m.b.t.

terrorisme een dubbele agenda heeft, dat de onafhankelijkheid van onze rechtspraak ernstig in gevaar is, dat de wijze waarop onze militairen naar Afghanistan werden gestuurd onverantwoord was, dat Nederland de rente van zijn staatsschuld niet meer kan betalen, dat miljarden aan belastinggeld verkwist worden terwijl de 'crepeergevallen' in onze maatschappij niet geholpen worden, dat er geen geld is voor de ouderenzorg terwijl de premier tegelijkertijd 620 miljoen euro weggeeft aan een land dat dit bedrag in 8 dagen aan olie oppompt, dat onze KLM voor 4 % van de waarde werd weggegeven aan de Fransen. Dat de debatten over de kilometerheffing, de hypotheekrenteaftrek, de verhoging van de AOW-leeftijd en de fiscalisering van de AOW onnodige onzin zijn waarmee de politiek en de ambtenaren de burgers rijp maken voor verdere

lastenverzwaringen. Dat ons land geleidelijk aan wordt veranderd in een kleine Sovjetrepubliek waar nu al meer dan 7 miljoen mensen hun hand moeten ophouden bij de loketten van de Overheid. Hij draagt ook oplossingen aan voor alle beleidsterreinen en alle actuele problemen. Helder, doordacht, soms hard maar zeker effectief!

Simon Ren Lancee werd geboren op 16 februari 1951 te Den Haag. Zijn gehele jeugd bracht hij door in de vissersplaats Harderwijk. Na MULO en een jaartje van alles en nog wat, koos hij met achttien jaar in 1969 voor de Opleidingschool van het Korps Rijkspolitie te Arnhem. Na het jaar opleiding als wachtmeester werd hij gestationeerd aan de Duitse grens en via een aantal standplaatsen en o.a. Kustwacht (toen Politie te Water) zwaaide hij op 1 maart 2000 af als inspecteur van politie. Na zes jaren aan de Middellandse Zee te hebben gewoond woont hij nu in Steiermark, Oostenrijk. Lancee doet aan juridische advisering in strafzaken waarbij hij het opneemt voor mensen die door het systeem vermalen worden.