

Ik geef je de aarde



Auteur:	C. Llorens
Bladzijden:	720 pp.
Genre:	Literaire fictie
Verschenen:	25-08-2009
ISBN:	9789021801964
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Luitingh-Sijthoff

[Ik geef je de aarde.pdf](#)

[Ik geef je de aarde.epub](#)

Ambitie, eer en liefde in het Barcelona van de 11e eeuw Om aan schrijnende armoede te ontkomen vestigt de jonge boerenzoon Martí Barbany zich in Barcelona. Hoewel de grote stad eerst overweldigend op hem overkomt, ziet hij al snel de eindeloze mogelijkheden die er voor hem zijn. Martí weet zich op te werken en ontwikkelt zich tot een welvarend en vooraanstaand man, een waardige partij voor een jonge edelvrouw. Maar zijn succes roept ook afgunst op. Verweven met Martí's verhaal is dat van Ramón Berenguer I, de graaf van Barcelona. Hij stort de stad in een politiek wespennest. Zijn overspelige liefdesaffaire met gravin Almodis van La Marche veroorzaakt heftige botsingen met omringende graafschappen en zelfs met de Paus. De vrede in de stad komt erdoor op het spel te staan.

Ik geef je de aarde is een epische roman over het leven in het vroegmiddeleeuwse Barcelona. Op magistrale wijze worden fictie en historisch feit gecombineerd in een levendige schildering van een stad waar afkomst, intriges, economische belangen en religieuze overtuigingen zorgen voor intense emoties: vriendschap, passie, afgunst, eer en wraak. 'Geef me een land, mijn liefste, waar ieder mens vrij kan leven, met zijn eigen religie, en waar geen bazen en slaven zijn. Een land waar iedere burger gelijk is.'