

Maerlants wereld



Auteur:	Frits van Oostrom
Bladzijden:	448 pp.
Genre:	Geschiedenis
Verschenen:	28-02-2013
ISBN:	9789035139855
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Prometheus, Uitgeverij

[Maerlants wereld.pdf](#)

[Maerlants wereld.epub](#)

Magie en wetenschap, Vlaanderen en Voorne, geloof en rede, weelde en wellust, de strijd om Jeruzalem en Zeeland. Tussen dit alles schrijft Jacob van Maerlant, de belangrijkste Nederlandse auteur uit de Middeleeuwen, met op de achtergrond de jonge vorst Floris v. Heden ten dage door vrijwel niemand meer gelezen, gold Maerlant in zijn eigen tijd als vader der Dietse dichteren en oefende hij via zijn omvangrijke werk een eeuwenlange invloed uit. Dat werk was er dan ook naar: Maerlant is niet alleen de eerste die in de volkstaal zulke gevarieerde stof behandelt als geografie, regeerkunst, biologie en droomduiding, maar ook de eerste die de hele Bijbel in het Nederlands berijmt en de complete wereldgeschiedenis beschrijft. In Maerlants wereld belicht Frits van Oostrom dit fenomeen in zijn historische context. Dit heeft geresulteerd in een indrukwekkende studie en tegelijk een meeslepend leesboek met literaire allure. In 1996 werd Maerlants wereld bekroond met de ako Literatuurprijs. Frits van Oostrom is sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht. Daarvoor was hij twintig jaar lang hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Hij won zowel de ako Literatuurprijs als de Spinozaprijs, de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp, en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Van zijn hand verschenen eveneens Het woord van eer (Wijnaendts Franckenprijs 1988) en Stemmen op

schrift (genomineerd voor de ako Literatuurprijs 2006; Groene Watermanprijs). 'Van Oostrom paart een indrukwekkende eruditie aan een benijdenswaardige opmerkingsgave en een groot combinatievermogen. 'nrc handelsblad' Hij beschrijft met een zeer indrukwekkende kennis de middeleeuwse wereld. Zijn boek is ook een haast ideale middeleeuwse geschiedenis, een stuk cultuurgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis ook. 'de volkskrant